

Reflecties & gebedspunten
voor iedere dag

'25

week
van
gebed
voor eenheid

Ja, ik geloof

19 t/m 26 januari

Johannes 11:17-27

 missie
nederland



Raad van Kerken
in Nederland

 SKIN
SAMEN KERK IN NEDERLAND

weekvan
gebed.nl

Colofon

Op uitnodiging van de commissie voor Geloof en Kerkorde van de Wereldraad van Kerken en de Pauselijke Raad ter bevordering van de eenheid van de christenen is het materiaal voor de Week van gebed voor eenheid van christenen 2025 voorbereid door de broeders en zusters van de oecumenische Monastieke Gemeenschap van Bose (Monastero di Bose) in Italië.

Het materiaal dat is aangereikt door deze groep is vertaald en bewerkt voor de Nederlandse situatie door een gezamenlijke projectgroep van MissieNederland, de Raad van Kerken in Nederland en Samen Kerk in Nederland (SKIN). Het originele, Engelstalige materiaal is te vinden op www.weekvangebed.nl

Samenstelling projectgroep

- | | | |
|------------------------|----------------------|--------------------|
| → Margriet van de Bunt | → Renate Japenga | → Sibilla Verhagen |
| → Geert van Dartel | → Rhoinde Mijns-Doth | → Esther Vermeulen |
| → Nynke Dijkstra-Algra | → Rebecca Onderstal | → Coen Wessel |
| → Madelon Grant | → Albert-Jan Schol | → Dick Westerneng |
| → Ramona van den Hoed | → Koos Smits | → Cor Hoogerwerf |

Eindredactie en uitgave

Samen Kerk in Nederland, Raad van Kerken in Nederland en MissieNederland

Vormgeving

Roland Meeuwsen

Bronnen

Bijbelteksten: geciteerde Bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling NBV21. © 2021 Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Foto pagina 5: Het Concilie van Nicea: fresco uit het Sümelaklooster, nabij Trabzon, Turkije, door Jona Lendering/Marco Prins.

Druk

Dit product is gedrukt op duurzaam papier.

Ontdek ook de aanvullende teksten en materialen, waaronder suggesties voor een symbolisch bloemstuk en materiaal voor een kinder(neven)dienst op www.weekvangebed.nl

Ja, ik geloof

Week van gebed voor eenheid 2025

De Week van gebed voor eenheid van christenen 2025 nodigt ons uit ons te verdiepen in de geloofsbelijdenis van Nicea en in de woorden die Marta tegen Jezus spreekt, voorafgaand aan de opstanding van de broer van Marta, Lazarus (Johannes correctie: 11 vers 27). Biddend leren we wat deze woorden betekenen voor ons vandaag.

Introductie

Thema 'Ja, ik geloof' _____ 4

Reflecties en gebedspunten per dag

Dag 1	(19 januari)	Het vaderschap en de zorg van God die alle dingen regeert _____	8
Dag 2	(20 januari)	De schepping als Gods werk _____	10
Dag 3	(21 januari)	De menswording van de Zoon _____	12
Dag 4	(22 januari)	Het Paasmysterie: De menswording, het lijden, de dood en opstanding van Jezus ____	14
Dag 5	(23 januari)	De Heilige Geest, de gever van leven en vreugde _____	16
Dag 6	(24 januari)	De kerk: Gemeenschap van gelovigen _____	18
Dag 7	(25 januari)	Doop in de dood en opstanding van de Heer _____	20
Dag 8	(26 januari)	Wachten op het Koninkrijk en het leven dat komen gaat _____	22

Ja, ik geloof

De Week van gebed voor eenheid is een jaarlijks terugkerende week waarin wereldwijd miljoenen christenen samen bidden. Door tijdens de Week van gebed voor eenheid samen te bidden, ervaren we dat we verbonden zijn, met God en met elkaar. Tegelijk tonen we onze betrokkenheid met de wereld om ons heen door voorbede te doen voor wat er speelt in de samenleving: dichtbij en ver weg.

Het materiaal voor de Week van gebed voor eenheid van christenen 2025 is voorbereid door de broeders en zusters van de oecumenische Monastieke Gemeenschap van Bose (Monastero di Bose) in Italië. Zij maakten de opzet voor de oecumenische viering en voor de gebedsbijeenkomsten door de week. Dit materiaal is vertaald en bewerkt door de Nederlandse projectgroep van de Week van gebed. De diversiteit in de samenstelling van de projectgroep is terug te vinden in het materiaal.

Dit jaar is het 1700 jaar geleden dat het eerste christelijke oecumenische concilie in Nicea werd gehouden. Deze herdenking biedt een unieke gelegenheid om het gemeenschappelijke geloof van christenen te vieren, zoals uitgedrukt in de geloofsbelijdenis die tijdens dit concilie werd geformuleerd. De Week van gebed voor eenheid van christenen 2025 biedt een uitnodiging om uit dit gedeelde erfgoed te putten en dieper in te gaan op het geloof dat alle christenen verenigt. Het thema van de Week van gebed voor eenheid luidt "Ja, ik geloof". Het verwijst naar deze geloofsbelijdenis van Nicea en naar de woorden die Marta tegen Jezus spreekt, voorafgaand aan de opstanding van de broer van Marta, Lazarus (Johannes 11 vers 27). In de oecumenische viering staat dit Bijbelgedeelte centraal.

We hopen dat het aangeboden materiaal zal leiden tot vruchtbare samenwerking tussen kerken en geloofsgemeenschappen.

Namens de werkgroep Week van gebed voor eenheid 2025,

Ramona van den Hoed - MissieNederland
Madelon Grant - Samen Kerk in Nederland
Coen Wessel - Raad van Kerken in Nederland

Het Concilie van Nicea

Het Concilie van Nicea (325 na Christus) werd bijeengeroepen door de Romeinse keizer Constantijn en werd bijgewoond door honderden bisschoppen, priesters en diakenen. De kerk, die net uit een periode van vervolging was gekomen, was begonnen te ervaren hoe moeilijk het was om hetzelfde geloof te delen in de verschillende culturele en politieke contexten van die tijd. Daarvoor was een gemeenschappelijke geloofsbelijdenis nodig, zodat kerken, met alle verschillen die er waren, elkaar als zusterkerken konden erkennen. En het gaf een richtlijn hoe het geloof toe te passen in het dagelijks leven.

In de voorgaande decennia waren er tussen christenen meningsverschillen ontstaan, die soms ontaardden in ernstige conflicten. Deze meningsverschillen hadden betrekking op uiteenlopende zaken zoals: de natuur van Christus in relatie tot de Vader; de datum voor de viering van Pasen; het bestrijden van theologische opvattingen die als ketters werden beschouwd en hoe gelovigen die het geloof tijdens de vervolgingen in eerdere jaren hadden verlaten, opnieuw opgenomen konden worden.

De goedgekeurde tekst van de geloofsbelijdenis gebruikte de eerste persoon meervoud, "Wij geloven...". Deze vorm bracht een gemeenschappelijke verbondenheid tot uitdrukking. De geloofsbelijdenis was verdeeld in drie delen, gewijd aan de drie personen van de Drie-eenheid en werd gevolgd door een conclusie waarin beweringen, die als ketters werden beschouwd, veroordeeld werden. De tekst van deze geloofsbelijdenis werd herzien en uitgebreid op het Concilie van Constantinopel in 381 na Christus. De veroordelingen werden uit deze tekst verwijderd. Dit is de vorm van de geloofsbelijdenis die christelijke kerken vandaag de dag kennen als de geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel, vaak kortweg de geloofsbelijdenis van Nicea genoemd.



Van 325 tot 2025

Hoewel het Concilie van Nicea vaststelde hoe de datum van Pasen moest worden berekend, leidden latere verschillen in interpretatie ertoe dat het feest in het Oosten en het Westen vaak op verschillende data werd gevierd. Hoewel we nog steeds in afwachting zijn van de dag waarop we weer een gezamenlijke jaarlijkse viering van Pasen zullen hebben, zal door een gelukkig toeval dit grote feest in dit jubileumjaar 2025 door de Oosterse en Westerse kerken op dezelfde datum worden gevierd.

De betekenis van de redding brengende gebeurtenissen die alle christenen op Paaszondag 20 april 2025 vieren, is in de loop van zeventien eeuwen niet veranderd. De Week van gebed voor eenheid van christenen is een gelegenheid voor christenen om dit levende erfgoed opnieuw te verkennen en het opnieuw toe te eigenen op een manier die past bij de hedendaagse culturen, die nog diverser zijn dan die van de christelijke wereld ten tijde van het Concilie van Nicea. Vandaag samen het apostolisch geloof beleven betekent niet dat de theologische controverses van toen, die door de eeuwen heen zijn blijven bestaan, opnieuw zouden moeten worden geopend, maar eerder dat we de Bijbelse fundamenten en kerkelijke ervaringen die tot dat Concilie en zijn besluiten hebben geleid, biddend opnieuw lezen.

Jezus bad dat zijn volgelingen één zouden zijn (Johannes 17:21). We worden verenigd door onze band met Christus en onze gemeenschappelijke zending in Gods wereld. In de gebedsweek bidden we als mensen uit verschillende kerken voor deze eenheid.

Enkele gedachten bij de Bijbeltekst

Met dit in gedachten is de begeleidende bijbeltekst gekozen: Johannes 11 vers 17-27. Marta's woorden aan Jezus geven uiting aan haar teleurstelling over zijn late komst en er klinkt misschien ook een vleugje verwijt in door: "Als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn" (vers 21). Deze uitroep wordt echter onmiddellijk gevolgd door een belijdenis van vertrouwen in Jezus' reddende kracht: "Maar zelfs nu weet ik dat God U alles zal geven wat U vraagt" (vers 22). Wanneer Jezus haar verzekert dat haar broer zal opstaan (vers 23), reageert ze door haar religieuze overtuiging te bevestigen: "Ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan" (vers 24). Jezus leidt haar een stap verder, door zijn macht over leven en dood en zijn identiteit als de Messias te onthullen. "Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven" (vers 25-26). Na deze verbazingwekkende verklaring daagt Jezus Marta uit met een zeer directe en persoonlijke vraag: "Geloof je dat?" (vers 26).

Net als Marta konden de eerste generaties christenen niet onverschillig of passief blijven toen de woorden van Jezus hun harten raakten en bevroegen. Ze streefden ernaar woorden te vinden die het hele mysterie van de menswording en het lijden, de dood en de opstanding van hun Heer zouden omvatten. In afwachting van Zijn terugkeer zijn christenen over de hele wereld geroepen om samen te getuigen van dit geloof in de opstanding, dat voor hen de bron is van hoop en vreugde, waarin iedereen mag delen.

De oecumenische Monastieke Gemeenschap van Bose (Monastero di Bose)

De Monastieke Gemeenschap van Bose werd in 1968 opgericht. Het is vanaf het begin een oecumenische gemeenschap geweest. Christenen uit verschillende kerken behoorden tot de eersten die in 1973 de geloften aflegden.

De broeders en zusters van de gemeenschap van Bose streven naar leven van toewijding waarin Jezus centraal staat. Volgens de Regel van Bose en geïnspireerd door de grote kloostertraditie van Oost en West, leven zij celibatair en gemeenschappelijk, in gehoorzaamheid aan God, in armoede en stabiliteit.

Drie keer per dag komt de gemeenschap samen voor gemeenschappelijk gebed, waarbij de tijd wordt gemarkeerd met het zingen van de psalmen en het luisteren naar de verkondiging van het Woord van God in de Schrift. Met behoud van de structuur die eigen is aan het westerse liturgische gebed, put hun getijdengebed uit de rijke gebedstradities van de Kerken van Oost en West, en biedt zo een hulpmiddel voor het gebedsleven van christelijke groepen en gemeenschappen die samen willen bidden met respect voor verschillen. Alle broeders en zusters werken en verdienen zelf hun inkomen.

Bijzondere aandacht gaat uit naar hen die behoefte hebben aan een plek om even alleen te zijn, om stil te zijn of voor een gesprek over de problemen van de wereld en de kerk.

Jonge generatie

Mocht het een gebruik zijn dat kinderen aanwezig zijn dan is het mooi om met hen het thema (kort) te verkennen. Bij de liedsuggesties staan ook enkele kinderliederen. Daarnaast is er voor de kinderen een apart gebedsboekje beschikbaar.

Zondag 19 januari

Het vaderschap en de zorg van God die alle dingen regeert

Dag 1

Lezen

Jesaja 63 vers 15-17, Psalm 139 vers 1-3, 13, 23 en 24b, 1 Korintiërs 8 vers 5-6

Werp uw blik op de geheimen van de liefde, dan aanschouwt u de schoot van de Vader – de Vader over wie alleen door de enige Zoon van God is verteld. God zelf is liefde, en uit liefde laat Hij zich door ons aanschouwen. In zijn onuitsprekelijke werkelijkheid is Hij Vader, in zijn mededogen met ons is Hij moeder.

Clemens van Alexandrië [ca. 150-215], Welke rijke man zal gered worden? 37:1-2



Overdenken

God is liefde

- Hoe herken jij in jouw leven Gods vaderlijke zorg en moederlijke mededogen?
- Vind jij het moeilijk om anderen, net als jijzelf, te zien als schepsel van God?
- Hoe beïnvloedt het geloof in God als jouw Vader jouw (samen)leven met anderen?

‘HEER, U kent mij, U doorgrondt mij’. De HEER kent ons beter dan wijzelf ons kennen. Hij heeft immers de mens geschapen, ons geweven in de moederschoot. Dat is onbegrijpelijk, wonderlijk. Bij het zien van iedere baby ervaar je dit. Toch zijn er mensen die er onrustig van worden dat God ons doorgrondt. Hij ziet wat mensen niet kunnen zien, onze gedachten en verborgen daden. Die zijn niet altijd fraai. We doen er onze Schepper en anderen pijn mee. We verdienen Gods straf, omdat Hij beter van ons mag verwachten.

God ziet ons echter in liefde. Hij is niet een trotse tiran, maar onze Bevrijder. God doorgrondt ons niet om te kunnen afrekenen, maar om ons te bevrijden en het leven te schenken. In Jezus Christus zien we Gods geduld en mededogen.

We vinden in Hem onze enige troost en schuilplaats. We zijn niet op ons onszelf teruggeworpen, maar zien dat God neerdaalt en redding brengt, iedere dag.

Bidden



Gebed

Heer, Vader van het licht,
U hebt alles volmaakt geschapen,
U geeft ons leven, iedere dag opnieuw.
U roept ons uw regering te
gehoorzamen en te erkennen.
U redt ons telkens, als wij onze grenzen
te buiten gaan.
Heer, heb geduld met ons. Schenk ons
uw genade.

Vader vol mededogen,
vernieuw ons geloof in U
en verbindt ons door uw liefde,
zodat we elkaar herkennen en één zijn
als uw kinderen.
Wij prijzen U door Jezus Christus,
uw eniggeboren Zoon, onze Heer,
in de gemeenschap van de Heilige Geest.
Amen.



Bid vandaag ook voor...

- Bid om Gods aanwezigheid voor hen die in hun onmacht en moedeloosheid gevangen zijn
- Dank voor iets dat jou in verwondering deed stilstaan en opzien naar God

Oproep tot actie

Spreek met een vriend of kennis over de vraag waarin je niet aan jezelf overgeleverd wilt zijn. Dank God dat Hij ook daarin hulp biedt, ook door je omgeving.



Liederen

- Abba, vader (Liedboek 886)
- Ere zij aan God de Vader (Liedboek 705)
- Ik geloof dat God mijn vader (Hemelhoog 344)
- Ik zal er zijn (Hemelhoog 460, Sela)
- Ubi Caritas (Liedboek 1007)

- Kinderlied: Diep, diep, diep als de zee (Opwekking Kids 68)
- Tienerlied: Ik geloof in God de Vader (Opwekking 347)

Maandag 20 januari

De schepping als Gods werk

Dag 2

Lezen

Genesis 1 vers 1-5, Psalm 148 vers 1, 3, 9-14

God zelf zie je niet, maar zijn zorgende leiding en daden wel. Het is zoals je vanuit de verte een groot schip de haven ziet binnenvaren, geleid door een loodsboot. De loodsboot zie je dan niet. Zo is het met God. God is als de loods van het hele universum, onzichtbaar voor ons omdat God ondoorgrondelijk is. Naar Theophilus van Antiochië [2e eeuw], Ad Autolycus, I:5



Overdenken

God die alles maakt

- Hoe zouden wij de schepping beter kunnen onderhouden en voor haar zorgen?
- Ga, als dat mogelijk is, naar buiten en sta stil bij hoe de natuur ons verbindt met God de Schepper.

In het eerste scheppingsverhaal is er geen vuiltje aan de lucht. Alles klopt, alles is op orde, het is zeer goed. Het verhaal wijst ons op het echt goede in de schepping. Dat goede is altijd gebleven, is er nu ook, ook al lijkt de situatie van de aarde soms hopeloos. Dat goede is nooit weg want God is diep verbonden met de aarde.

Het is geen gemakzucht om op God en op zijn zorg te vertrouwen. Vertrouwen is werken, is het uithouden in je eigen kwetsbaarheid en in de kwetsbaarheid van alle natuur. Zuchten met de Geest noemt Paulus het in Romeinen. Vertrouwen is ook volhouden om kleine of grote dingen in die schepping goed te doen. Steeds weer doen wat je hand vindt om te doen, ook al zijn dat dingen die voorbij gaan, vluchtig zijn, vergankelijk zijn. Dat vergankelijke leven kan God toch prijzen want ook aan dat leven heeft God zich verbonden: God, 'Maker van hemel en aarde, van alles en allen, zichtbaar en onzichtbaar'.

Bidden



Gebed

Wij danken en prijzen U voor heel de schepping.
Voor alles wat we kunnen
ruiken, proeven, zien, voelen, horen.
Dank U voor het ontzettend vele in de schepping
dat onzichtbaar is en
waarvan we geen benul hebben dat het er is.
Uw schepping doet ons duizelen.
Halleluja!



Bid vandaag ook voor...

- Moed en wijsheid om, samen met gelijkgestemden en tegenspelers, te blijven zoeken naar harmonie van heel de schepping
- Om te leven in de hoop en verwachting op God die vreugde en verdriet samenbrengt.

Oproep tot actie

Pak het eerste takje of blaadje of bloemetje of insect op dat je tegenkomt als je naar buiten gaat en loof God. Pak ook het eerste stukje zwerfplastic op, gooi het in de afvalbak en loof God.



Liederen

- 'Heer, U doorgrondt en kent mij' (Liedboek 139b, Opwekking 518)
- Laudato Si (Hoop van alle Volken 106)
- Heel de aarde jubel en juich Psalm 66 (397 Randstadbundel)
- Dragende, moederlijke God (Liedboek 707)
- Glorie heeft een naam (Sela)

- Kinderlied: Zonne en maan (Liedboek 303)
- Tienerlied: Adembenemend (Opwekking 684)

Dinsdag 21 januari

De menswording van de Zoon

Dag 3

Lezen

Jeremia 33 vers 14-16, Psalm 72 vers 7, 12 en 16-17, Johannes 1 vers 1-14

Hij, die voedsel verschaft aan alle levenden, leed honger. Hij, die het levende water geeft aan zijn gelovigen, leed dorst. Hij, die alle tranen van alle ogen afwiste, weende ... Hij nam ons vergankelijk lichaam aan, opdat Hij die onvergankelijk is zou lijden met het vergankelijk lichaam en Hij die onsterfelijk is zou sterven met het sterfelijk lichaam, om ons die schuldig zijn te bevrijden.

Gregorius van Skevra [12e /13e eeuw], Over het ware geloof en zuiver gedrag in de deugden, 15-17



Overdenken Jezus, mijn vriend

- Hoe inspireert en vormt het geloof in Jezus, geworden als mens, Zoon van God, ons leven?
- Hoe heb jij de troostende aanwezigheid van Christus in je leven ervaren?
- Overall waar we iemand zien die dorst heeft, honger heeft, huilt of lijdt, is Christus aanwezig. In hoeverre zie je dat? Raakt het jou?

Word je soms ook moedeloos van alle ellende? Via allerlei kanalen worden we er dagelijks mee geconfronteerd. Ellende op elk vlak. In de wereld, in je omgeving, in je eigen persoonlijk leven misschien. Er lijkt maar geen einde aan te komen. Dacht je alle tegenslagen wel te hebben gehad, krijg je de volgende weer te verduren.

'Hoe hou je het vol?' vroeg ik een zuster in de gemeente die de ene klap na de andere kreeg. 'Ik ben blij dat ik God heb in mijn leven,' zei ze, 'alleen met Hem kan ik dit aan en zo ervaar ik het ook.'

Inderdaad, soms ervaren we door alle ellende Gods nabijheid niet meer. En toch heeft Hij alles in de hand. Zoals het prachtige lied zo mooi zegt: 'Ook al er zijn duizend vragen, al begrijpen wij U niet. U blijft ons met liefde dragen, U die alles overziet'. Dat geeft hoop en houvast door alle ellende heen.

Heer, help mij om onder alle omstandigheden mijn oog gericht te houden op U, die bij machte is mogelijk te maken wat onmogelijk lijkt.

Bidden



Gebed

*Heer God, onze Vader,
trek onze ogen naar U toe,
zodat we samen kunnen wandelen
uit de duisternis naar het licht*

*aan ons geopenbaard in Jezus,
Uw Zoon en onze broeder,
die met u en de Heilige Geest leeft,
nu en tot in eeuwigheid. Amen*



Bid vandaag ook voor...

- initiatieven die gericht zijn op het delen van Gods liefde met mensen die Christus nog niet kennen
- mensen die (wereldwijd) lijden onder de gevolgen van oorlog, geweld en ruzie

Oproep tot actie

Kun jij vandaag met iemand jouw getuigenis delen over een moment uit jouw leven waarop de nabijheid van God je kracht gaf - hoe klein of groot dat moment ook was?



Liederen

- Geef, Heer, de koning uwe rechten - Psalm 72 (Liedboek 72)
- Een mens te zijn op aarde (Liedboek 807)
- Jezus, ik wil heel dicht bij U komen (Hemelhoog 644)
- Welk een vriend is onze Jezus (Hemelhoog 365, Johannes de Heer 301)
- Mijn toevlucht (Sela)
- Kinderlied: Hij heeft mij gemaakt (Opwekking Kids 64)
- Tienerlied: Ik spreek Jezus (de naam van Jezus) (Opwekking 867)

Woensdag 22 januari

Het Paasmysterie

De menswording, het lijden, de dood en opstanding van Jezus

Dag 4

Lezen

Exodus 3 vers 7-8, Psalm 16 vers 5, 7, 10 en 11, Filippenzen 2 vers 5-11

God de Vader was zeer barmhartig: Hij zond daarom zijn scheppend Woord, dat naar ons kwam om ons te bevrijden, naar de plaats waar we het leven hadden verloren. Het verbrak onze boeien. Zijn licht verscheen, het verdreef de duisternis van de gevangenis, en heiligde onze geboorte. Het vernietigde de dood door de ketenen waarmee we geketend waren, los te maken.

Irenaeus van Lyon [ca. 135-198], Bewijs van de apostolische prediking, 38



Overdenken

Kwetsbaar dichtbij

- Wat betekent het geloof in Jezus' overwinning op de dood voor jou?
- Op welke manier kun jij hoop putten uit Jezus' zelfopoffering?
- Als de opgestane is Jezus bij ons tot in de eeuwigheid. Op welke manieren bemoedigt hij jou in je dagelijks leven?

Met zijn daad van zelfopofferende liefde liet Jezus zien hoezeer God ons mensen liefheeft. Het kruis is niet alleen voor onze vergeving. Het kruis reflecteert ook het lijden dat mensen vroeger en nu ervaren in hun leven: onderdrukking, discriminatie, eenzaamheid. De dood van Jezus markeert dit lijden. We mogen leven vanuit het geloof dat de dood niet het laatste woord heeft. God blijft ons vasthouden tot in de dood, waarin we worden opgenomen in Zijn heerlijkheid. Maar de opstanding leert ons nog meer: we mogen elke dag leven vanuit de opstanding en vanuit het gegeven dat Jezus zijn leven gaf voor zijn vrienden. Dat kan ons inspireren om op zoek te gaan naar de daden van liefde voor anderen, die wij kunnen doen. Om samen naar rechtvaardigheid te zoeken in deze gebroken wereld. We mogen deel hebben aan de opstanding,

door Christus die ons weer opricht als we moedeloos zijn of verdrietig of geknakt door het leven. Zodat we de kracht hebben om iets van Gods liefde te weerspiegelen, waardoor anderen weer kunnen worden opgericht. We krijgen oog voor het lijden van onze medemens in de wereld en het onrecht dat wordt gedaan. In het licht van de opstanding mogen we zien dat er hoop is op een nieuw leven.

Bidden



Gebed

Heer, onze God,
maak uw Zoon Jezus groot en eer Hem.
U heeft ons bevrijd van de dood door
zijn opstanding.
Wek ons op en maak ons wakker.

Geef licht aan iedereen die U zoekt.
Laat de morgenster, Jezus Christus,
stralen over ons.
Hij leeft en is onze Heer, nu en voor
altijd. Amen



Bid vandaag ook voor...

- mensen die vanwege hun geloof of levensovertuiging vervolgd of achtergesteld worden. Dat zij gezien en gehoord worden.
- goede samenwerking tussen christelijke organisaties die zich inzetten voor sociale en ecologische gerechtigheid. Dat zij in hun eenheid mogen getuigen van Christus.

Oproep tot actie

Bedenk welke daad van liefde, in het klein of in het groot, je vandaag kan doen voor een ander en probeer dit te doen!



Liederen

- Waar de mensen dwalen in het donker (Liedboek 286)
- Heer, U bent mijn leven (Hemelhoog 479)
- Ik geloof in God de vader (Hemelhoog 523)
- Jezus, hoop van de volken (Opwekking 618, Hemelhoog 350)
- Als alles duister is (Hemelhoog 413, Taizé)
- Heer, ontferm U over ons (Hemelhoog 162, Sela)
- Kinderlied: Je mag er helemaal zijn (Opwekking Kids 180)
- Tienerlied: You Say – Lauren Daigle

Donderdag 23 januari

De Heilige Geest de gever van leven en vreugde

Dag 5

Lezen

Ezechiël 36 vers 24-28, Psalm 104 vers 24-25, 27-29 en 33-34, Johannes 3 vers 4-8

Het is niet juist om te zeggen dat de Geest weggaat als we zondigen om terug te keren als we tot inkeer zijn gekomen ... Wat heb ik eraan als Hij in mij woont nadat ik rechtvaardig ben geworden? Als Hij op het moment dat ik val niet in mij woont en mij niet opricht, hoe zal ik dan zijn hulp vinden? Een arts laat iemand die hij ziek ziet worden toch niet in de steek, om pas naar de patiënt toe te komen als hij weer beter wordt?

Philoxenus van Mabbug [c. 440-523], *Over de inwoning van de Heilige Geest*



Overdenken

De heilige Geest, vreugde voor elke dag

- Gods Geest geeft ons elke dag nieuwe inzichten en laat ons met nieuwe ogen naar de wereld kijken en roept ons op tot samenwerking. Hoe zie jij dit?
- Waar zien we de Heilige Geest aan het werk in ons dagelijks leven?
- Hoe kunnen wij bijdragen aan het werk van de Heilige Geest als het gaat om eenheid?

In Johannes 3 vers 5-6 legt Jezus uit dat men geboren moet worden uit water en Geest om het Koninkrijk van God binnen te gaan. De heilige Geest is een essentieel onderdeel van het geestelijke leven en de transformatie van een gelovige. Hij wijst erop dat om opnieuw geboren te worden twee dingen noodzakelijk zijn: water en Geest. Hij zegt niet 'uit water en uit Geest', maar Hij gebruikt slechts eenmaal het woord 'uit'. Door het op deze manier te zeggen worden water en Geest ten nauwste aan elkaar verbonden. Ze kunnen niet van elkaar worden gescheiden, maar werken onscheidbaar samen.

Ezechiël 36 vers 24-28 benadrukt de thema's van herstel, reiniging, innerlijke vernieuwing en gehoorzaamheid aan God. Het biedt hoop en een belofte van een

vernieuwde relatie met God, waarin Hij actief betrokken is bij het transformeren van het hart en de geest van zijn volk.

De heilige Geest speelt een cruciale rol als bewerker van deze eenheid binnen het christendom. De heilige Geest wordt gezien als de goddelijke kracht die gelovigen inspireert, leidt en bemoedigt. Deze eenheid wordt vaak aangeduid als de 'eenheid van de Geest', waarbij de heilige Geest alle gelovigen, ongeacht hun achtergrond, tot één lichaam doopt.

Bidden



Gebed

God onze Vader,
U hebt ons het wonderbaarlijke
mysterie van Uw leven geopenbaard,
door Uw Zoon aan onze wereld te
schenken en Uw Geest, de gever van
nieuw leven en vreugde, met ons te
delen. Laat ons de Geest begrijpen,
Die ons elke dag nieuwe inzichten

geeft en ons met nieuwe ogen naar de
wereld laat kijken en ons beweegt tot
samenwerking.
Wij belijden ons geloof in U,
de Ene God:
Vader, Zoon en heilige Geest.
Gezegend bent U, nu en voor eeuwig en
altijd. Amen



Bid vandaag ook voor...

- open ogen dat alle christenen in Nederland de heilige Geest gaan zien als goddelijke kracht die ons inspireert, leidt en bemoedigt. We beseffen dat we door de heilige Geest, ongeacht onze achtergrond, tot één lichaam zijn gedoopt.
- het afbreken van muren die voor verdeeldheid zorgen.

Oproep tot actie

Bezoek eens een samenkomst van andere geloofsgemeenschap en onderzoek hoe de heilige Geest daar werkt. Maak het daarin jezelf niet te makkelijk.



Liederen

- Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer (Liedboek 360 en GVL 483)
- Zingt een nieuw lied, alle landen (Randstadbundel 396)
- Heilige geest van God, vol opnieuw mijn hart (Hemelhoog 229)
- Er komen stromen van zegen (Johannes de Heer 403)
- De wind steekt op (Sela)
- Kinderlied: Dit is de dag die de Heer ons geeft (Hemelhoog 582)
- Tienerslied: Ik wil juichen voor U (Opwekking 589)

Vrijdag 24 januari

De kerk

Gemeenschap van gelovigen

Dag 6

Lezen

Jesaja 2 vers 2-4, Psalm 133, Efeziërs 4 vers 1-6

De kerk is één, ook al is zij wijd en zijd verspreid. Er zijn vele stralen van de zon, maar er is één licht. Er zitten vele takken aan een boom, maar er is één kracht die uit zijn goede wortel stamt ... Op dezelfde manier werpt de kerk, overstraald door het licht van de Heer, haar stralen uit over de hele wereld. Wij worden geboren uit haar schoot, gevoed door haar melk en bezielde door haar geest.

Cyprianus van Carthago [c. 210-258], Over de eenheid van de kerk



Overdenken

Samen in de naam van Jezus

- Waar zie je het licht van Christus verspreid worden in jouw omgeving?
- Voel jij pijn of vreugde bij de diversiteit van kerken, ondanks dat de kerk in Christus één lichaam is?
- De kerk kan je zien als gemeenschap van de heilige Geest, de gever van de vrede. Hoe kan jij als lid van een geloofsgemeenschap deze roeping in de wereld brengen?

Jesaja moedigt ons aan om de zwaarden tot ploegijzers en speren tot snoei-messen om te smeden. Hij inspireert ons om na te denken over onze eigen rol in het bevorderen van vrede en gerechtigheid in de wereld. Door naar God te luisteren, zijn regels naleven dan zal het leven goed zijn. Ondanks zijn ballingschap durft deze profeet te blijven dromen. Over een toekomst waarin het recht van God gesproken zal worden, eerlijk recht. De profeet droomt van een toekomst zonder wapengekletter.

In Efeziërs wordt ons de opdracht gegeven om ons te richten op wat ons verenigt in plaats van wat ons verdeelt. Het herinnert ons eraan dat we allemaal deel uitmaken van hetzelfde lichaam en dezelfde Geest, en dat we geroepen zijn om

in vrede en liefde met elkaar te leven. Het erkennen en waarderen van de unieke bijdragen van verschillende kerkelijke tradities kan de eenheid versterken. Dit betekent ruimte geven aan verschillende vormen van geloofsbeleving. Ondanks verschillen tussen kerken groeit de beweging om deze door dialoog en wederzijds begrip te overbruggen, met openheid en bereidheid om te leren.

Dit betekent dat we net als Jesaja bijbels moeten durven dromen. Niet pas in een verre toekomst, maar meteen op weg gaan, een begin maken. Die droom van vrede is dus zeker niet: stil maar wacht maar. Maar wél: durf te dromen. Durf een begin te maken met die Bijbelse droom van vrede.

Bidden



Gebed

God van hemel en aarde,
Uw Zoon Jezus Christus heeft
U geopenbaard als onze Vader en
beloofde ons de gave van
de Heilige Geest: laat Uw kerk uitstijgen
boven de verdeeldheid,

zodat wij kunnen getuigen van Uw leven
in gemeenschap,
in de eenheid van onze geloofsbelijdenis
en in de liefde voor wederzijdse
dienstbaarheid.

Door Christus onze Heer.

Amen



Bid vandaag ook voor...

- geloofsgemeenschappen en organisaties die zich dichtbij en ver weg inzetten om naast mensen te staan die leven in armoede of moeite hebben om rond te komen. Dat hun steun vrijheid brengt.
- moed voor onszelf en voor leiders om keuzes te durven maken die misschien niet populair zijn, maar wél recht doen aan het geheel van de samenleving.

Oproep tot actie

Bedenk iemand uit je sociale kring die jou zou kunnen helpen met een nood.



Liederen

- Samen in de naam van Jezus (Hemelhoog 399)
- Met open armen (Hemelhoog 707)
- Houd ons bijeen, God, rond uw woord (Liedboek 721)
- De ware kerk des Heren (Liedboek 968)
- Breng ons samen (Hemelhoog 391, Sela)

- Kinderlied: Laat zo je licht maar schijnen (Hemelhoog 685)
- Tienerlied: Huis van vrede (Opwekking 893, Sela)

Zaterdag 25 januari

Doop in de dood en opstanding van de Heer

Dag 7

Lezen

Micha 7 vers 18-19, Psalm 51 vers 1, 7, 10 en 12, Mattheüs 28 vers 16-20

Dit is de kracht van het geloof in Christus, de overvloed van Zijn genade: zoals vuur, wanneer het erts uit de mijn ontmoet, het omvormt tot goud, zo vormt de doop de mens om tot goud in plaats van klei. De Geest is als vuur dat iets hemels voorbrengt, helder en schitterend, als uit de oven.

Johannes Chrysostomus [ca. 350-407], Homilie over het Evangelie van Johannes, X:2



Overdenken

In vrijheid opstaan

- Christenen worden gedoopt en zo verbonden met de dood en opstanding van Christus. Wat betekent het voor jou, hier en nu, dat je gedoopt bent? Bevrijdt de doop je van wat zonde is?
- We belijden "één Heer, één geloof, één doop" (Efeziërs 4 vers 5); hoe kijk je vanuit dat besef naar andere christenen, en de onderlinge verschillen? Heb je contacten met hen?

Wat betekent de doop? De geloofsbelijdenis verbindt de doop met vergeving van zonden. Bij vergeving van zonden mag je denken aan: losgemaakt worden uit de greep van alles wat je vasthoudt en afhoudt van God, en van de ander. Alles wat je belemmert om te groeien naar het beeld van God heeft geen definitieve greep over je. Het leven, sterven en opstaan van Jezus heeft duidelijk gemaakt dat liefde van God sterker is dan het kwaad. De doop verbindt je voor altijd met die weg van Jezus, door het doodse heen, naar het leven. Misschien kost het jou tijd om niet in oude fouten of patronen te vervallen. Maar God heeft het al weggedaan, zo diep weg en onvindbaar als de bodem van de zee. We mogen opstaan, terwijl wat kwaad is steeds weer achterblijft in dat water; wij zijn definitief nieuwe mensen.

Bidden



Gebed

Wij danken U voor de vernieuwing die wij ontvangen door de doop en voor de gemeenschap van gelovigen die door de doop met elkaar verbonden is. Wij danken U voor het krachtige getuigenis van vervolgte christenen, voor hun deelname aan het lijden van Christus. Wij danken U voor allen die bidden en werken voor de verzoening van de kerken.



Bid vandaag ook voor...

- eenheid van de kerken; dat kerken samen getuigen zijn van Gods liefde die vernieuwt en bevrijdt.
- dat de kerken opstaan tegen de krachten en machten die mensen klein maken en onrecht aandoen, door Jezus Christus onze Heer.

Oproep tot actie

Ken je mensen die tot een andere kerk behoren? Zou je met hen eens kunnen praten over de betekenis van de doop?



Liederen

- Ik weet, Hij heeft mij gered (Hemelhoog 610)
- Dooplied (sela) (Hemelhoog 502)
- In U zijn wij begrepen (Liedboek 351)
- De Geest des Heren heeft (Liedboek 686)
- Christus, onze Heer verrees (Liedboek 624)

- Kinderlied: Sta eens even op (Opwekking Kids 100)
- Tienerlied: Amazing Grace, my chains are gone

Zondag 26 januari

Wachten op het Koninkrijk en opstanding van de Heer

Dag 8

Lezen

Openbaring 21 vers 1-4, Psalm 85 vers 8 en 10-12, Lucas 12 vers 35-40

Wie in deze schepping in liefde leeft, ademt het leven in dat van God komt. Ook al ben je in deze wereld, toch adem je de lucht van de wedergeboorte in. In deze lucht zullen bij de opstanding de rechtvaardigen zich verheugen.

Isaac van Nineve [7e eeuw], Eerste verzameling, 43



Overdenken

Alles wordt nieuw

- Gods nieuwe wereld komt daar waar je in liefde leeft. Je kan ook zeggen dat iets van Gods nieuwe wereld er dan al is, op dat moment. Waar in jouw leven verlang je naar die nieuwe wereld?

Je kunt doen aan zelfverbetering, dat kan helpen, daar kun je een eindje mee komen. Maar de wereld wordt daar niet nieuw van. De wereld is daarvoor te groot. Voor een nieuwe wereld moet je naar iets groters zoeken, voor een nieuwe wereld moet je naar God. God gaat alles te boven. We mogen geloven dat Gods nieuwe wereld ook alles wat we verwachten te boven gaat. Het is een nieuwe wereld zonder einde, dus niet begrensd zoals we nu onze grenzen kennen. De grenzen van ons vermogen om in liefde te leven zijn er dus niet in die nieuwe wereld die komt. De grenzen van wat we nu kennen zijn daar niet. Dus niet alleen geen tranen. Dus niet alleen geen pijn. Dus niet alleen geen dood. Maar in die nieuwe wereld is veel meer dan dat, onvoorstelbaar veel meer. Daar is God zelf.

Bidden



Gebed

*O Heer, laat uw grote en glorieuze dag sneller komen!
In duisternis durven velen niet langer te hopen.
Bescherm het geloof in de harten van wie zwak zijn en lijden.
Geef dat uw kerk een trouwe boodschapper mag zijn van Christus' overwinning.
Amen*



Bid vandaag ook voor...

- hen die alle hoop verloren hebben dat dingen ooit weer goed komen
- hen die sceptisch zijn of die zich verslagen weten
- dat Gods nieuwe wereld juist daar komt waar het leven minder wordt

Oproep tot actie

Zeg tegen de eerste de beste vreemde die je tegen gaat komen, met een vriendelijke knik terwijl je even oogcontact zoekt: 'Het komt goed'.



Liederen

- Vriendelijk licht, dat heel de dag (Liedboek 254)
- Jesaja heeft eeuwen geleden voorzien (Liedboek 772)
- Swing low, sweet chariot (Liedboek 757)
- Kom, laat ons opgaan naar de berg (Liedboek 1016)
- Een toekomst vol van hoop (Sela)
- Alles wordt nieuw (Sela)

- Kinderlied: Wat een mooie dag (Hemelhoog 722)
- Tienerlied: Nieuwe Naam (Opwekking 859)

Over de Week van gebed voor eenheid

De Week van gebed voor eenheid van christenen is een jaarlijks terugkerende week waarin miljoenen christenen wereldwijd samen bidden. Door samen te bidden ervaren we dat we verbonden zijn, met God en met elkaar. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

Meedoen aan de Week van gebed voor eenheid

Er zijn diverse manieren waarop u aan de gebedsweek kunt meedoen:

- Organiseer of bezoek een (interkerkelijke) viering die in het teken staat van de Week van gebed voor eenheid
- Organiseer of bezoek een van de (dagelijkse) gebedsbijeenkomsten in de eigen wijk. Bekijk de mogelijkheden en tips op weekvangebed.nl
- Bid zelf dagelijks mee aan de hand van dit boekje, de uitgaven voor kinderen en jongeren en via diverse media.

Meer materialen

In Nederland wordt de gebedsweek georganiseerd door MissieNederland, de Raad van Kerken en SKIN. Samen bieden we materialen om te gebruiken bij de gebedsweek. Zo ontwikkelen we in samenwerking met diverse andere kerkelijke organisaties een kinderwerkpakket en kindergebedsboekje, en is er digitaal materiaal voor tieners. Verder is er aanvullend materiaal om te gebruiken bij de oecumenische viering of dagelijkse gebedsbijeenkomsten. Via weekvangebed.nl kunt u deze materialen downloaden. Op deze website zijn ook promotie- en uitdeelmateriaal te bestellen en/of te downloaden.

Maak de Week van gebed mede mogelijk

Bent u positief over de Week van gebed voor eenheid en wilt u eraan bijdragen? Maak dan een gift over en/of houd een collecte. Kijk ook hiervoor op weekvangebed.nl

