

Startzondag 2017.... "Vernieuwing" Romeinen 12:1-8



. De rand van "**witte rozen**" *schoonheid*,
liefde en vergankelijkhe van het
leven, op het "**mos**" ... *liefde*,
symboliseert de Gemeenten.

Met de "**Calla's**": *als open handen naar*
de Hemel gericht ... vers 2 Dan
zullen jullie weten wat Gods wil is,..
Dat is nodig tussen de "**Blauwe distels**" die
zeggen : "*afweer, zorg en kommer en*
onafhankelijkheid".

Daar boven uit de "**Anthurium**",
Exotische schoonheid " zoals we
kunnen lezen in Gen. 1 ...God zag dat het
goed was!

Het "**Berengras**" staat voor: "*kracht*"
Rom. 12 :3... de genade die mij

geschonken is...

Maar boven alles uit komt de "**Zonnenbloem**", die weergeeft: "*Gezicht naar Christus, ...*

En met het Licht van Christus, mogen we altijd opnieuw beginnen!