

3 juni 2012,

Met Pinksteren hebben de Apostelen de Heilige Geest ontvangen, en ging het echte werk voor hen beginnen zonder hun Meester op aarde.

De veelkleurige en gevarieerde bloemen vertellen dat de mensen op de aarde zo heel verschillend zijn: in kleur, aard, karakter enz. maar voor God zijn we allemaal gelijk!

De Hedera symboliseert blijvende hechtheid, trouw en hoop wat we allemaal zo nodig hebben. De roos met de doornen staat voor de vervolgte Christenen, maar de rode bloem geeft aan dat de Liefde zal overwinnen.

De grote kracht bij dit alles is de Drie Eénheid.

