

VAKANTIETIJD 4 juli 2021

In de bijbel komt vakantie niet voor. Je zult er vergeefs naar zoeken.
Wel wordt er nogal wat gereisd in de bijbel. En ook verblijven mensen in tenten.
Denk aan Abraham die woonde in tenten.
Laten we voor onszelf eens nagaan hoe verbonden we zijn met God!
Is dat alleen iets van de zondag of ook van door de week en in de vakantietijd?

*Heeft God voor ons alleen te maken met de kerk of ook met vrije tijd?... daarbij symboliseert de blauwe **RIDDERSPOOR** bescherming, gezondheid en plezier*

Horen we God spreken als we de bijbel lezen?

Zijn we dichtbij God als we bidden? Komen we zo ook op adem in de vakantie...

GIPSKRUID = Standvastig

Laat vakantietijd een extra impuls geven aan onze verbondenheid met God.

ANJERS = toewijding, doorzettingsvermogen.

De **ASPERGE** is groen, de kleur van het kerkelijk jaar in de zomer, en is verwerkt als verwijzing naar God die er is van laag tot hoog ... voor klein en groot!



Goede vakantie

Psalm 121 ... De Here is uw Bewaarder